

KAPOENEN

Zondag 22 september: Opening Scoutsjaar 2019-2020

13.00 – 17.00: Karakol

Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar met een spetterende opening! Kom samen plezier maken op het springkasteel, laat je omtoveren tot een prins(es)/tovenaar/..., ontdek je nieuwe leiding of word lekker vuil tijdens de overgang!

Zondag 29 september: Kennismaking

9.30 – 12.30: Karakol

Hey lieve kapoentjes, hebben jullie er zin in? Wij in ieder geval wel! We kijken er naar uit jullie te leren kennen en ons nieuw jaar goed in te zetten. Maak jullie klaar voor leuke spelletjes, nieuwe vriendjes en heel veel plezier. Tot zondag!

Zondag 6 oktober: Het grote Studio 100-spel

9.30 – 12.30: Karakol

Aan allen die gaan komen, proficiat! Aan allen die niet gaan komen...heel jammer! Vandaag spelen we samen met Samson en Gert het grote Studio 100-spel en dat is toevallig één van onze specialiteiten. Ons Miranda zegt dat ook altijd. We vliegen er in...PATAT!



Zondag 13 oktober: Speeltuinentocht

9.30 – 12.30: Karakol

Wij bezoeken vandaag elke speeltuin die je kan vinden op Linkeroever en gaan daar de leukste spelletjes spelen. Doe zeker kledij aan die past bij het weer, want we gaan vandaag niet binnen zitten.

Zondag 20 oktober: Knutselvergadering

9.30 – 12.30: Karakol

Klusser de klusser de klus! Met wat plopemelk aan onze zij maken we mooie kunstwerken voor het kippenfestijn. Kartonnen dozen en ander knutselgerief zijn zeker welkom, maar niet noodzakelijk. Tot dan, klussers!

Zondag 27 oktober: Kippenfestijn

Karakol

Vandaag gaan we lekker smullen! Vergeet deze datum niet in je agenda te zetten. Verdere informatie kan u op de brief terugvinden.



Voila sé, jullie eerste vergaderingen van het nieuwe jaar! Wij hebben nog veel meer leuke dingen voor jullie in petto!

Je kan ons bereiken door een mailtje te sturen naar kapoenen@21ste.be !

WELPEN

Zondag 22 september: Opening Scoutsjaar 2019-2020

13.00 – 17.00: Karakol

Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar met een spetterende opening!
Kom samen plezier maken op het springkasteel, laat je omtoveren tot een prins(es)/tovenaar/..., ontdek je nieuwe leiding of word lekker vuil tijdens de overgang!

Zondag 29 september: Kennismakingsvergadering

9.30 – 12.30: Karakol

Nu jullie weten wie jullie leuke leiding is, is het de bedoeling om elkaar te leren kennen. We gaan dit vandaag doen met behulp van leuke kennismakingsspelletjes. Eens zien of jullie alle namen kunnen onthouden ;)

Zondag 6 oktober: Bosspel

9.30 – 12.30: Karakol

Vandaag gaan we eens goed ravotten in het bos! Hiervoor hebben we een leuk spel in elkaar gestoken dat jullie zeker graag gaan spelen. Doe maar je niet al te beste kleren aan, zodat mama en papa niet veel was hebben nadien.

Zondag 13 oktober: Het grote alfabetspel

9.30 – 12.30: Karakol

Een hele voormiddag knotsgekke spelletjes en veel enthousiasme! Daarom komen wij graag naar de scouts. Kom dan maar zeker naar deze vergadering, want je gaat het te gek vinden 😊

PS. Oefen nog eens op het alfabet, anders ben je op voorhand al verloren!

Zondag 20 oktober: Pimp my ride / Jackass

9.30 – 12.30: Karakol

Yow Yow grave gasten en coole meiden

Vandaag gaan we eens zien wie nu eigenlijk het coolst van de welpen is. Wie durft het meeste, wie heeft de gekste inspiratie? Hopelijk zitten jullie nu ook met de vraag wie DE COOLSTE WELP 2019 is.

Zondag 27 oktober: Kippenfestijn

Karakol

Vandaag is het lekker smullen! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven. Brief volgt!

Dit was het 1e boekje van ons nieuwe scoutsjaar.

Wij hebben nu al heel veel zin in het jaar en hopelijk jullie ook!!

Ne stevige linker,

De leiding



JONGGIVERS

Yuu de manneuh! Het scoutsjaar gaat weer van start. Jullie nieuwe leiding heeft er heel veel zin in, jullie ook? Zorg dat jullie elke week volledig in orde zijn met uniform. Tot zondag!

Zondag 22 september: OPENING

13.00 – 17.00: Karakol

Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar met een spetterende opening!

Kom samen plezier maken op het springkasteel, laat je omtoveren tot een prins(es)/tovenaar/..., ontdek je nieuwe leiding of word lekker vuil tijdens de overgang!

Zondag 29 september: KENNINGSMAKINGSVERGADERING

9.30 – 12.30: Karakol

Yuu de manneuh, het jaar is weer begonnen. Daske aan want we vliegen erin, patat.

Meenemen: - Jezelf

Zondag 6 oktober: STADSSPEL

9.30 – 12.30: Karakol

Aan allen die gaan komen, proficiat! Aan allen die niet gaan komen...heel jammer! Vandaag spelen we samen met Samson en Gert het grote Studio 100-spel en dat is toevallig één van onze specialiteiten. Ons Miranda zegt dat ook altijd. We vliegen er in...PATAT!

Zondag 13 oktober: TECHNIEKENVERGADERING

9.30 – 12.30: Karakol

Klusser de klusser de klus! Met wat plopmeik aan onze zij maken we mooie kunstwerken voor het kippenfestijn. Kartonnen dozen en ander knutselgerief zijn zeker welkom, maar niet noodzakelijk. Tot dan, klussers!

Zondag 20 oktober: MAFFIAVERGADERING

9.30 – 12.30: Karakol

AAAAAAH, Heks Gerda heeft het toverkookboek van jullie leiding gestolen! Helpen jullie ons het terug te krijgen? Verkleed jullie allemaal zo goed mogelijk om de heks te kunnen verslaan. Tot dan!

Zondag 27 oktober: KIPPENFESTIJN

Karakol

Vandaag gaan we lekker smullen! Vergeet deze datum niet in je agenda te zetten. Verdere informatie volgt via brief!

GIVERS

Zondag 22 september: OPENING

13.00 – 17.00: Karakol

Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar met een spetterende opening!
Kom samen plezier maken op het springkasteel, laat je omtoveren tot een prins(es)/tovenaar/..., ontdek je nieuwe leiding of word lekker vuil tijdens de overgang!

Zondag 29 september: Stuntvergadering

9.30 – 12.30: Karakol

Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot...

Om dit jaar ultra scoutmoedig in te zetten gaan we eens goed stunten, botsen, knotsen... Vergeet zeker en vast jullie zwemgerief niet mee te nemen.



Zondag 6 oktober: Tramdrugsspel

9.30 – 12.30: Karakol

Drugsspel in de mix!

In jullie scoutscarrière hebben jullie ongetwijfeld al eens drugsspel gespeeld maar deze versie wordt ongetwijfeld eentje om nooit te vergeten! Neem dus jullie zonnebrillen en hoodies mee om onopgemerkt tewerk te gaan.



Zondag 13 oktober: Leefweek

Karakol

Vandaag beginnen we aan onze leefweek! Verdere info volgt.

Zondag 27 oktober: KIPPENFESTIJN

Karakol

Vandaag is het lekker smullen! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven. Brief volgt!